

## Teksten Stadskrant en speeches gedecoreerden 2024



### **Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau**

#### **Louk van Riet**

Veel Delftenaren kennen de heer Van Riet misschien wel van gezicht. Want al jarenlang vertelt hij als gedreven stadsgids over de geschiedenis van Delft en over schilder Johannes Vermeer. Hij zet zich als vrijwilliger onder andere in voor het Stadsgilde Delft en voor het Vermeer Centrum Delft. In zijn rondleidingen – die hij ook in het Engels, Frans en Duits doet – is humor onderdeel van zijn verhaal. Zijn gedrevenheid viel op en zo vertelde hij over Delftse geschiedenis op de Japanse, Duitse, Franse en Chinese televisie.

Maar dat is slechts een klein deel van zijn vrijwilligerswerk. Zo ondersteunde hij Stadsgilde Delft met juridische expertise, het opzetten van de IT en is hij daar al zestien jaar taalcoach. Ook was hij jarenlang bestuurslid bij de Stichting 8 maart Delft, de internationale vrouwendag. En is hij actief in allerlei werkgroepen van het Vermeer Centrum Delft. Zo was hij gastheer, bedacht inhoud voor exposities, verzorgde audiotours in acht talen en sprak daar ook teksten voor in. Op al deze manieren brengt de heer Van Riet de Delftse verhalen over naar een wereldwijd publiek. Met zijn benoeming maakt hij nu zelf ook deel uit van het verhaal van Delft.

## Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

### Jan Uwland

De heer Uwland is al meer dan 40 jaar de drijvende kracht achter de Vergadering van Gelovigen. Dat is een kleine groep christenen met een eigen kerkgebouw aan Rietveld 118. Als student Civiele Techniek kwam hij naar Delft waarna hij tot zijn pensioen werkte bij het Waterloopkundig Laboratorium (nu Deltares). Daarnaast staat zijn leven in het teken van het christelijk geloof en daar heeft hij zich vol

energie voor ingezet. Zo was hij bij de Vergadering van Gelovigen voorzitter, penningmeester en (mede)koster. Ook zijn huis zet hij open. Na de zondagse dienst ontvangt hij met zijn vrouw graag mensen voor een maaltijd. Daar vinden ook veel (buitenlandse) studenten een vertrouwde plek.

Jan Uwland streeft naar vrijheid, gelijkheid en verbroedering

en wil anderen graag kennis laten maken met het christelijk geloof. Dat deed en doet hij op verschillende manieren. Zo is hij mede-oprichter van het Christen Mannencomité Delfland waarvoor hij conferenties organiseert. Ook was hij toezichthouder bij de Haagse Stichting School met de Bijbel, waar al bijna 800 kinderen bijbelgetrouw onderwijs krijgen. En hij verzorgde als bestuurslid van het Tourist Service Team folders in meer dan 30 talen, om toeristen kennis te laten maken met het geloof.

