

# STOCKEY

**Hai! Mijn naam is Stockey en ik ben de officiële mascotte van de Rabobank Hockey World Cup 2014!** Ik neem voor één keer de column over van Johan Wakkie. Logisch natuurlijk, want ik ben de komende tijd toch zijn rechter- en zijn linkerhand!

## Stockey maakt een feest van het WK hockey!

Vanaf nu ga je me overal tegenkomen. Natuurlijk ben ik volgend jaar bij alle wedstrijden van de Rabobank Hockey World Cup en kom ik geluk brengen. Want dat is wat wij ooievaars doen. Niet voor niets staat er een ooievaar in het stadswapen van Den Haag, waar wij dit grootse hockeyfeest gaan vieren. Zo is mijn neef Storky al jaren de mascotte van ADO Den Haag. Tijdens een bezoek aan hem liep ik Johan Wakkie tegen het lijf. Ik liet hem mijn gespierde vleugels zien en probeerde indruk te maken met mijn kennis van hockey. Maar ik geloof dat vooral mijn bijzondere snavel indruk maakte op meneer Wakkie! Toen ik vertelde hoeveel ik van hockeyfeestjes hou, was het snel bekeken: ik mag het WK vertegenwoordigen! Daarmee komt mijn jongensdroom uit: als kleine ooievaar ving ik een glimp op van het WK hockey in Utrecht en wilde ik niets liever dan mascotte Frockey opvolgen.

Voor het WK begint, kom ik langs bij een groot aantal hockeyverenigingen, want ik wil graag iedereen enthousiast maken voor de Rabobank Hockey World Cup 2014! Ik ben dol op rennen en scoren en wil graag zien hoe de kleine hockeyers met elkaar trainen en wedstrijdjes spelen. Misschien sla ik zelf ook nog wel een balletje! En ik wil er met kleine en grote hockeyers voor zorgen

dat alle kinderen kunnen sporten. Daarom steun ik ook het Jeugdsportfonds. Zij maken de sportdromen waar van kinderen uit gezinnen die hier zelf niet de financiële middelen voor hebben. De KNHB en onze Oranje hockeyhelden gaan zich met leuke activiteiten inzetten voor het Jeugdsportfonds. Als mascotte ga ik daar natuurlijk ook helemaal voor!

Ik kijk erg uit naar het WK in 2014. Er komen vreemde vogels uit allerlei windstreken! Ik ben geboren langs de A12 in Den Haag en na een paar jaar met mijn ouders geëmigreerd naar Afrika, zoals zoveel ooievaars. Ik heb dus al heel wat landen gezien. Hoe mooi is het om al die buitenlandse gasten in Den Haag te ontvangen?! Om kennis te maken met hun taal en cultuur, hun muziek en culinaire gerechten en om ze met elkaar in het stadion aan te moedigen! Dat wordt een fantastisch hockeyfeestje: let's celebrate hockey! Ik verwacht dan ook dat er veel gezinnen komen kijken. Hockey is bij uitstek een familiesport en ik kan me niks gezelligers bedenken dan samen naar de wedstrijd gaan. Sowieso hebben de allerkleinsten bij mij een streepje voor. Ik blijf een ooievaar, hè!

*Misschien  
sla ik zelf ook nog  
wel een balletje!*



Wil jij Stockey ontmoeten? Houd de communicatie over de Rabobank Hockey World Cup 2014 in de gaten!

@RHWC2014  
#celebratehockey



www.facebook.com/celebratehockey  
www.rabobankhockeyworldcup2014.com